

DOĞA VE İMAN: İBRET ALMAK

Eûzubillahimineşşeytânirracim

Bismillâhirrahmânirrahîm.

el-Hamdülillahi rabbil âlemîne hamden kesîran tayyiben mübâraken fîhi alâ külli hâlin ve fî külli hiyn. Hamden kemâ yenbeğî li-celâli vechihî ve li-azîmi sultânih.

Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidi'l-evvelîne ve'l-âhirîne ve senedi'l-âşîkîne ve şefî'i'l-müznibîne Muhammedini'l-mustafa'l-muhtâri'l-mahmûdi'l-emîn ve âlihî ve sahibihî ve men tebi'ahû bi-ihsanin ilâ yevmi'd-dîne.

Kur'ân-ı Kerîm'de Allahu Teâlâ hazretleri bizi etrafımızı ibretle seyretmeye, incelemeye sevk ediyor. Demin kardeşimizin okuduğu aşırde, Kur'ân-ı Kerîm'de buyuruldu ki;

Bismillâhirrahmânirrahîm.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ

İnne fî halkı's-semâvâti ve'l-ardı vah-tilâfi'l-leyli ve'n-nehâri le-âyâti'l-li-uli'l-elbâbi. “Semâların ve yerin yaratılmasında, gecenin gündüzün var edilmesinde, peş peşe

gelmesinde gönül sahipleri, akıl ve fikir sahipleri insanlar için ibretler vardır.”

Onun için müslüman etrafına dikkatle bakıyor. Arılardan ibret alıyor; arının küçücük bir mahlûk olmasına rağmen yaptığı o şifalı malzemenin, balın, çiçeklerin şeyini görüyor. Yağmurun yağışını, yerden otların bitişini tefekkür ediyor. Yıldızları, gökyüzünü, yedi kat semâyı müşâhede ediyor. Onlar tabii ibretle bakan bir insan için imanını kuvvetlendiren bir takım müşâhadelerin çıkmasına sebep olan şeyler.

Ama biz büyük şehirlerde yeni bir hayat tarzına saplanmışız veya hayatın şartları bizi böyle zorlamış apartman dediğimiz kat kat evlerde oturuyoruz. Bazen güneşi ya görüyoruz ya görmüyoruz çünkü perdeler var evde; açsak içerisi görünecek, kapatsak güneş görünmeyecek. Pencereleri açsak bir türlü açmasak bir türlü. E müslüman kadın, örtülü bir hanımefendi, herkes gibi parka çıkamaz, gezmeye gidemez veyahut efendinin hanımını, çocuğunu böyle rahat ettirecek, temiz hava aldırarak bir zamanı bile olmuyor. Fabrikaya gidiyor, oradan yorgun argın akşam vaktinde geliyor, kendisine faydası olacak bir

mecâli olmuyor. Bazen güneş görmeyen rutubetli yerlerde oturan kardeşlerimiz bu rutûbetten, güneşsizlikten, havasızlıktan sıhhatlerini kaybediyorlar, romatizma oluyorlar, daha başka rahatsızlıklar oluyor.

a. Zayıflar Birleştiği Zaman Kuvvetli Oluyor

Tabii herkes kendi işini kendisi düşünür de, çaresini bulmaya çalışır ama bir insanın kendi imkânları ile yapacağı birşey ile, imkânları az bile olsa zayıf insanların bir araya geldiği zaman yapacağı iş farklı oluyor. Pamuk ipliği ince bir ipliktir ama üçü beşi bir araya geldi mi kalın oluyor. Keten kat kat, fazla fazla bir araya geldiği zaman halat oluyor; vapurları bile bağlamaya yarayan, tutmaya yarayan kuvvetli bir şey haline gelebiliyor. Küçük küçük bir tel kat kat arttığı zaman boğaziçinde köprüyü tutan muazzam bir şey oluyor. Boğazın bir tarafından öbür tarafına geçen bütün vasıtaları bir tel tutuyor. Şööyle kıvrılmış olan tel, bütün yükü o çekiyor.

Nasıl çekti bu, bu kadar yükü?

İnce bir telin daha başka bir telle bağlanmasından, onun üstüne başka bir tel sarılmasından, böylece tellerin bir araya gelmesinden.

Yani bu sembolleri niçin söylüyoruz?

Birlik ve beraberlik olduğu zaman, zayıflar birleştiği zaman kuvvetli oluyor; problemlerini, meselelerini, dertlerini çözmeleri de nispeten kolay oluyor.

Ben böyle sıkıntı çekmiş bir aileden yetiştim şahsen. Çeşitli hastalıklara tutulan aile fertlerimiz vardı. Onun için daima düşünürüm kardeşlerimizi.

İnsan zengin olmayabilir ama zengin olmadığı halde acaba sıhhatin bir takım şartlarını sağlamak mümkün olamaz mı onlara?

Sağlanabiliyor.

Mesela zavallı, hiç kimsenin çıkmadığı, belediyenin gözden çıkarttığı, yeşil saha saydığı taşlık, kayalık yere bir duvar yapıyor, bir gecekondu koyuyor, bir de ağaç dikeyor, bakıyorsun orasını yeşillendiriyor, güzel bir yer oluyor. Mesela Ankara'nın tepeleri vardır, sivri

sivri kayalık yerleri. Gecekondular oralara tırmanmışlardır. Kimse çıkamaz, su yok elektrik yok ama işte oraya duvar çekerek vesaire filan kendisine yuva yapacak bir yer sağlıyorlar. Biraz da bakıyorsun yeşilleniyor, şehrin öbür tarafından daha güzel oluyor.

Yani biz istiyoruz ki bu çok anormal şartlarla sağlanan oturma işi, yerleşme işi biraz normal şartlarla muntazam bir şekilde, güzel bir şekilde yapılsın. Bunun için ilk defa Ankara'da hocamız cennetmekân Mehmed Zahid Kotku hazretlerinin çıkartıp 1000 lira parasını verdiği Özelif Sitesi'ni yaparak başladık işe ve orada 360 tane hâne, 360 tane insan yuvasıyla orada oturabilecek duruma geldi ve emniyetli bir site oldu. Etrafını da duvarlarla çevirdik, kapısında da bekçisi var. Yani insan altı ay bir sene askere gitse, Amerika'ya Avrupa'ya ihtisasa gitse çoluk çocuğunu orada bırakabiliyor çünkü emniyetli, arkadaşları var. Ve [site] çalışıyor şu anda; camisi var, binalarının çeşitli sosyal toplanma yerleri var, imkânları var, çocuk bahçesi var, kütüphanesi vesairesi var. Şu anda bir hizmet veriyor.

İstanbul'da da Ravza Toplu Konut Kooperatifi'ni kurduk. Adapazarı'nda da o güzel tepelerin birisinde böyle bir topluca arazi aldık. Konya'da çok geniş bir arazi aldık ve parsellendi. Ve nihayet bu işlerin daha intizamlı bir şekilde yapılması, arsaların iyi seçilmesi ve iyi parsellenmesi için bir Ümran İnşaat Şirketi diye şirket de kurduk, yani camiamız kurdu. Yani bu işleri yapmak için sizler nâmına, sizlere hizmet etmek için kurulmuş bir teşekkülümüz var.

Fakat ben şahsen toprağın çok sıhhatli olduğunu biliyorum. Çok sıhhatli toprak ve çok bereketli. Çok sâdık bir yâr, çok müşfik bir anne; sonunda onun bağına gideceğiz hepimiz, onun bağında oturacağız. Ve çok cömert! Allah'ın lütfuyla çok cömert.

b. İhvanımızın, Kardeşlerimizin

Oturduğu Yerlerin Bahçeli Olması

Onun için evlerimizin daima bahçeli olmasını istedim. İhvanımızın, kardeşlerimizin oturduğu yerlerin bahçeli olmasına gayret ettim her yerde. Ankara'da da, Özelif Sitesi'nde de biraz bahçe var ama orası maalesef 11'er katlı

apartman oldu. Fakat biz istemiřtik ki Etimesgut tarafında 400'er metre bahçesi olan bir mahalle kuralım [ama] arkadaşlar başka türlü yaptılar. Neyse orada da şehre yakın oldu, onun da faydası var diyelim.

řimdi nihayet biz [Ankara'da] Özelif'ten sonra, İstanbul'da Ravza Toplu Konutu kurduktan sonra bir de İstanbul'daki ihvanımız için veya Adapazarı'ndaki, Yalova'daki, Bursa'daki ihvanımız için bahçesi geniş bir yerler kuralım diye düşündük. Böylece Laledere arazileri satın alına alına burada bir birikme meydana geldi. Demin gittiğimiz pilav yediğimiz köy, arazileri sayılırsa bizim köyümüz sayılabilir. Yani orada bizim arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, ihvanımızın aldığı arazinin miktarı 2000 dönüm.

Ben gecekonduda bile olsa bahçeli bir evin apartman dairesinden daha güzel olduğunu görüyorum ve daha çok seviyorum. Çünkü hiç olmazsa müstakil, hiç olmazsa kurban kesmek istesen bir bahçesi var, çocuęu çıkartmak istesen bir bahçesi var. Domates, dereotu, maydanoz [ekme] imkânı var, çiçek şey yapılabilir.

Gerçekten gecekondü mahallesi bile [apart-
mandan] daha güzel oluyor, birkaç sene geç-
miş olan bir gecekondü mahallesi şehrin öbür
yerlerinden daha yeşil oluyor. Belediye biraz
da

Cenâb-ı Mevlâ'dan niyazımız, dileğımız, iste-
ğımız, Allah bizi dünyada âhirette evlatları-
mızla, çoluk çocuğumuzla, sevdiklerimizle, ar-
kadaşlarımızla, dostlarımızla beraber mesut
ve bahtiyar eylesin. Güzel günler göstereyin.

Ben güzel günleri temenni ediyorum.

Allah harp darp göstermesin. Bosna'daki, Kaf-
kasya'daki kardeşlerimizin çektiği sıkıntılar
gibi sıkıntılar göstermesin.

c. Sıkıntı Zamanında Da Müslümanların Bir Arada Olması İyidir

Ama sıkıntı zamanında da müslümanların bir
arada olması iyidir. Yani darmadağın olmasın-
dan yine derli toplu olması iyidir, mutlu za-
manlarında da derli toplu olması iyidir. Tek
başına yapamadıkları eğitim işlerini, çocukla-
rını yetiştirme işlerini de rahat yaparlar, bir-
birleriyle de zamanları hoş geçer, yalnızlık
çekmezler. Bazen bir kardeşimizi görüyoruz,
çok büyük bir evde çok lüks bir semtte oluyor

ama çevresindeki insanlar onu müslüman, hacı diye sevmiyorlar, o da çevresindeki insanlardan bir rahat yüzü görmüyor, rahatsız oluyor.

Onun için yani güvercin güvercinle, şahin şahinle uçarmış. Her varlık kendi cinsiyle beraber oluyor. Biz de müslümanlar inşallah bir müslümanca yaşayacağımız, mutlu yaşayacağımız, güzel yaşayacağımız, ondan sonra sıhhatli olacağımız, böyle şehir dumanı, hava kirliliği olmayacak bir yaşamı inşallah planlıyoruz.

Ben şahsen gıdalardan da şikâyetçiyim.

Acaba yediğimiz gıdaların ne kadarı vücudumuza faydalı?

,

Bunu Kadın Aile dergimizde, Panzehir dergimizde zaman zaman dile getiriyoruz.

İnşallah mümkün olduğu kadar sıhhatli gıda, hakîki gıda, sunnî gübresi vesairesi olmayan gıda... o da çok önemli. Hatta insanın belli yaştan sonra süt yoğurt, meyve sebze, yeşillik onları çok yemesi gerekiyor diye doktorlar ya-

zıyorlar, gazetelerde, mecmualarda hep okuyoruz. O bakımdan da sizleri sıhhatli yetiştirmek için de şehrin içinden biraz böyle kenara çekmek istiyoruz. Yani gürültüden patırtıdan, tozdan dumandan o bakımdan da sizi çekmek istiyoruz.

İnşallah buralarda tabii birkaç ay durulur, şehre kışın göçülebilir de. Belki kışın göç etmeye lüzum kalmayacak şartlar da bazı aileler için burada hazırlanabilir.

Allah gönlünüze göre güzel ibadet yapacağınız, mutlu yaşayacağınız, sıhhatli olacağınız, çoluk çocuğunuzun rahat edeceği yerleri nasip etsin.

Yakın zamanda bunları görürüz inşallah.

Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN
18 Zilka'de 1413 / 10.05.1993
Çiftlikköy Laledere Camii/ Yalova

[Bütün DİĞER ÇEŞİTLİ KONUŞMALAR'a PDF olarak ulaşmak için tıklayınız.](#)

