

MİSAFİRE İKRAM VE ALLAH'IN MAĞFİRETİ

Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdülillahirabbilalemin. Vassalatü vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve alihi vesahbihi ecmain. Vemen tebiahü bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'dü;

Fekale Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem.

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْخُلُ عَلَيْهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ، فَيُلْقِي لَهُ
وَسَادَةً إِكْرَامًا لَهُ وَإِعْظَامًا لَهُ، إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ.

Mâ min müslimin yedhulü 'aleyhi ehûhü'l-müslimü fe-yülkî lehû visâdeten ikrâmen lehû ve i'zâmen lehû illâ ğaferallâhu lehû.

Selman radyallahu anh'ten. Herhalde Selmanü'l-Farisî hazretleri olmalı.

Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz:

Mâ min müslimin. Hiç bir Müslüman kul yoktur ki;

Vedhulü 'aleyhi ehûhü'l-müslimü. Ona bir Müslüman kardeşi ziyaret için geliyor da, evine giriyor da.

Fe-yülkî lehû visâdeten. Oda ona bir yastık atıyor. Al şunu arkana yaslan diye. Şurada bir yeşil yastık vardı. Bu Ömer amcanın arkasına, şeye öksürük oldu, Seyyid amca, Seyyid amcanın arkasına, hasta zavallı, tamam. Arkasına yastık koy arkasında değil yastık atıyor.

İkrâmen lehû. İkrâm olarak ona, bir iyilik olarak.

Ve i'zâmen lehû. Ve onu yücelterek, büyüterek.

İllâ ğaferallâhu lehû. Allah onu muhakkak mağfiret eder. Bir yastıktan Cenâb-ı Hakk'ın mağfiretine mazhar oluyor. İkrâmdan dolayı. Kardeşine ikram olsun diye onu yüceltmek arzusu ile öyle yapınca, Allah onu mağfiret eder. Bu şeyler yani misafire ikram, Hz. Ali Efendimizin fütüvvetinin şanından, İslâm da çok güzel adetlerden birisi. Misafire çokça ikram etmek, böyle yastık bile işte bir ikram oluyor. Buyur arkana yaslan falan diye.

a. Ziyaret Edenin Duasıyla Gelen İyileşme

İkinci hadîs-i şerîf,

İbn Abbâs radiyallahu anh'ten, Tirmizî rivayet etmiş. Ahmed b.Hanbel rivayet etmiş.

مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَعُودُ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ،
فَيَقُولُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ
الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ، إِلَّا عُوفِيَ.

*Mâ min 'abdin müslimin ye'ûdü merîdan
lem yahdur ecelühû fe-yekûlü seb'a merrâtin
es'elullâhe'l-'azîm rabbe'l-'arşi'l-'azim en
yeşfiyeke illâ 'ûfiye.*

Hiçbir Müslüman kul yoktur ki;

Ye'ûdü merîdan. Bir hastayı ziyaret ediyor. Mesela dün akşam, Salihler, Seyidler, Muratlar beni ziyarete geldiler mesela. Hastayı ziyarete geliyor.

Lem yahdur ecelühû. Eceli gelmemiş bir hastaya. Yani artık o öyle bir yatağa yatmış ki oradan ahirete göçecek, ölüm zamanı gelmiş, oradan ölecek. Öyle değil. Yani eceli gelmemiş bir hastaya, kim bir Müslüman kul ziyaret ederse. Müslüman kullardan ziyaret eden hiçbir kimseyi yoktur ki böyle bir eceli gelmemiş hastayı.

Fe-yekûlü seb'a merrâtin. 7 defa hastaya diyor ki;

Es'elullâhe'l-'azîm. Ulu Allah'tan diliyorum.

Rabbe'l-'arşi'l-'azim. Ulu arşın sahibi, ulu Allah'tan istiyorum.

Diliyorum ki;

En yeşfiyeke. Sana şifa versin. Rabbi, arşı azamın Rabbi, ulu Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum diye 7 defa derse.

Illâ 'ûfiye. Mutlaka şifa bulur. Müslüman Müslüman kardeşini ziyaret edipte bu duayı yaptı mı, mutlaka şifa bulur. Hemen bu duayı yazmak lazım. Hasta ziyaretine gidip, bu duayı okumak lazım. Kardeş geçsin diye hastalığı.

b. Lebbeyk Çekmenin Manevi Gücü ve Yankısı

Üçüncü hadîs-i şerîf.

Üç tane okuyacağım fazla değil.

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّي إِلَّا لَبَّى مِنْ عَن يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ
مِنْ حَجْرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدْرٍ، حَتَّى تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ مِنْ
هَاهُنَا وَهَاهُنَا.

Mâ min müslimin yülebbî lâ lebbâ min ‘an yemînihî ve şimâlihî min hacerin ev şecerin ev mederin hattâ tenkatı’ a’l-ardu min hâhünâ ve hâhünâ.

Mâ min müslimin.

Hiç bir Müslüman kul yoktur ki;

Yülebbî. Lebbeyk Allahümme lebbeyk çekiyor.

Ne demek *Lebbeyk Allahümme lebbeyk*?

Yâ Rabbi! Sen emrettin buyur emrine geliyorum, emrini tutacağım, emret Ya Rabbi! Emret Yâ Rabbi! Kat kat emrindeyim demek.

Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk, inne’l-hamde ve’n-ni’mete leke ve’l-mülk, lâ şerîke leke.

Yâ Rabbi! Sen haccı emretmişsin buralara gel diye buyurmuşsun, uzak diyarlardan kalktım senin emrini tutmak için. Çağırdın Yâ

Rabbi! Buyur Yâ Rabbi! Geliyorum Yâ Rabbi!
Demek, lebbeykin manası bu.

Hiçbir Müslüman yoktur ki, böyle lebbeyk çeken.

Lâ lebbâ min ‘an yemînihî ve şimâlihî min hacerin ev şecerin ev mederin hattâ tenkatı’a’l-ardu min hâhünâ ve hâhünâ.

Sağından, yeryüzü bitinceye kadar ve soldan yeryüzü bitinceye kadar, şuradan ve şuradan yeryüzünün taa nihayetine kadar, hiç bir taş, hiç bir ağaç, hiç bir toprak lebbeyk diye ona iştirak etmesin, oda lebbeyk demesin. Şimdi yani ona katılıyorlar, o lebbeyk dedi diye, onlarda katılıyorlar ama ona lebbeyk diyorlar bu sefer. Yani sen emret, sen emret, biz sana Rabbimizin huzurunda dua edelim, sana şefaath isteyelim falan gibi. Emret ne istiyorsun bizden gibi yani.

Bu hac çok büyük bir ibadet, biz anlamıyoruz. Cuma çok büyük bir ibadet. Herhâlde çok böyle hadîsleri çıkartıp çıkartıp okumamız lazım. Yani çok önemli bir ibadet. Arabaya binip, ata binip, o köyden bu köyde cuma kılınmıyor diye öteki köye giderlerdi eskiden, cuma kılınan köye. Çok önemli bir ibadet

cuma. Bu hac son derece önemli bir ibadet ve çok kazançlı. Yani kazancının maddi olarak böyle hadîslerden ölçüsünü şu kadar söyleyelim ki, Kâbe'nin olduğu mescitte bir namaz, başka dünyanın başka yerlerinde kılınan başka mescitlerde mesela Brisbane 'de, İstanbul'da, Bosna'da, Almanya'da, Frankfurt'ta, Stockholm de falan kılınan namazlara göre, Kâbe deki bir namaz, Kâbe'nin karşısındaki o mescitteki bir namaz yüz bin misli. Yüz bin.

Yüz bin namaz kaç günde kılınır?

Bir günde beş namaz kılıyoruz değil mi?

Yani 5 namaz kılıyoruz da 40 rekât ediyor. Bunların 2 rekâtları, 4 rekâtları şey yaparsak, yani 2 rekât kabul etsek, 20 namaz bir günde. 10 günde 200 namaz, 50 günde 1.000 namaz. 100.000'i 50.000'e bölersek nasıldı?

50 günde 1.000 namaz ediyor, 10.000 namaz 500 gün ediyor, 5.000 gün, 5.000 günde kıldığımız namazlara denk kadar sevap alıyor. 5.000 günde iki seneye yakın. Bir namaz. Kâbe de bir namaz kıldı mı, uçak paraları, otel paraları vs.vs. hepsi ödeniyor, kâra geçiyor insan.

Lebbeyk çektikçe, yeryüzündeki bütün varlıklar seviyor, ona lebbeyk diyorlar, buyur diyorlar. O Allahu Teâlâ hazretlerine buyur diyor, onlarda ona buyur diyorlar, emret diyorlar.

Emret, emrindeyiz diyorlar. Ağaçlar, taşlar, topraklar, hepsi. Yeryüzünün sonuna kadar. Bu taraftan, bu taraftan, bu taraftan, bu taraftan.

Sonra hacının duası makbul. Keşke ben Melbourne gitseydim. Çünkü evine dönünceye kadar duası makbul. Melbourne gitseydim, Sydney'e uğrasaydım, Dubbo'ya geçseydim, oradan gelseydim. Eve gelinceye kadar yolculuk devam ediyor ya. Uzatıp uzatıp öyle gelseydim. Oradaki arkadaşlara dua etseydim. Makbul. Evine dönünceye kadar duası makbul.

Peygamber Efendimiz diyor ki; Yâ Rabbi! Hacıyı mağfiret eyle ve hacının dua ettiği kimseye mağfiret eyle. Kimlere dua ettiyse. Onlarda makbul. Onlarda mağfiret oluyor. Hac kurtarıyor vaziyeti yani. İslam âlemini büyük ölçüde kurtarıyor, bir hac. Müslümanları ve İslam âlemini iktisadi bakımdan, siyasi bakımdan, her bakımdan kurtarıyor.

Allahu Teâlâ hazretleri ibadetleri seve-
rek, âşk ile şevk ile anlamını bilerek, mükâfa-
tında bilirse insan daha başka türlü oluyor. Me-
sela adam farz kılınıyor, ondan sonra kalkıyor
başka namaz kılmaya, fakat biraz sonra ce-
naze namazı kılınıyor. Cenaze namazını bekle-
mesi lazım tesbihleri çekip. Onu beklemiyor.
Cenaze namazını kaçırıyor. Hâlbuki o kadar se-
vap ki cenaze namazı kılmak. Yani kaçırdığına
gidip ağlaması lazım, saçını başını yolması la-
zım, sakalını yolması lazım. Ya ben bu namazı
kaçırdım diye. Kılmıyor. Oturuyor orda, bakı-
yorum. Yani şeylerin, ibadetlerin sevaplarını
bilmenin de çok faydası var.

Bu namazdan sonra tesbihleri çekiyoruz.
Camiye geliyoruz mesela. Evde namaz kıldı
adam. Kalktı namazı kıldı, yattı.

E ne yaptın yani sen şimdi?

Camiye gelseydin 27 kat daha fazla sevap
alacaktın. Az mı 27 kat. Evde kılınan namaz-
dan camide kılınan.

Cuma namazı kılınan camide 50. Burada
cuma namazı kılınıyor, burada namaz 50 misli,
evdekine göre mesela. Cemaatin kıymetini bil-
mesi lazım.

Sonra bu sünnetlerin sevapları, bu tesbihlerin sevapları bu Âyetü'l-Kürsî okuyoruz, namaz bittikten sonra. Adamın cennete girmesine hayatta olması manidir diyor, yoksa cennete girer. Namazın arkasına Âyetü'l-Kürsî okuyan. Neler var. Böyle yani insan mest olur, bayılır. Yani âşk ile şevk ile yapmak için bu şeyleri söylemek lazım. Fakat bu sabah bir şey dikkatimi çekti yani hoşuma gitti. Elhamdülillâh başarmışız, çocuklar namazları güzel kılıyorlar. Kavgasız, gürültüsüz, çocukça işler yapmadan, güzel kılma durumuna çocuklar geldi, yani epeyce toparladılar. Yoksa eskiden böyle değildi. Değil mi?

Hatırlıyorum ben Mehmet Ali, çocuklarınızı alın. Dikkat edin bilmem ne falan diye çok şeyler yapıyordu. İki Ramazan önce, o dükkânı tuttuğumuz zamanlarda. Elhamdülillah vaziyet gayet iyi. Bilal bile dün buralarda gezindi, bugün bir adım çıktı, geri geldi. Bilal de bile terakki var.

Allah hepinizden razı olsun. Hadîsler tatlı ama ne yapalım, uuuh mükâfata bak, söylemem, üç tane dedim. Ama bir başka vakitte

söyleyeyim diye şuraya takayım. Arkasında
uuuh çok mükâfatlar var.

Ne diyor bak?

70.000 melek, dua ve istiğfar ediyormuş.
Vay vay vay söylemem.

El Fâtiha.

Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN

[Bütün GURBET SOHBETLERİ'ne PDF olarak ulaşmak
için tıklayınız](#)

