

# İLETİŞİMİN İSLAM'DAKİ ÖNEMİ

*es-Selâmü aleyküm ve rahmetullah.*

Aziz ve muhterem kardeşlerim, sevgili gençler;

Üç gün süren, bir güzel faaliyetin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Değerlendirme yüz üzerinden yüz. Bu toplantıyı, toplantıları tertip eden kıymetli hanım efendilere huzurunuzda samimi olarak tebriklerimizi ve teşekkürlerimizi, sizin namınıza da kendi namıma da arz etmek istiyorum. Allah razı olsun. Allah daha nice güzel çalışmalar yapmalarını nasip etsin.

Dinleyici olarak katılanlarla konuşmacılara da konuşmalarındaki mükemmellik ve güzellik ve katılımlara sağladıkları canlılıklar dolayısıyla teşekkürlerimi, dualarımı arz ederim. Allah razı olsun.

Dün benim kendi özel, çok kıymetli ziyaretçilerimin vazgeçemeyeceğim randevuları olduğu için dünkü güzel programı kaçırdığıma bugünkü programın en son dakikalarında fevkalade üzüldüm. Demek ki çok güzel cereyan etmiş olmalı. Yani bu kesitten o kesiti, yani

perşembeden çarşambayı tahmin ederek şey yapıyorum, düşünüyorum.

Şimdi bana göre ve tecrübelerime dayanarak biraz da, bir insanın seviyesi ve kalitesi, herkesin anlayamadığı kıymetli şeyleri kavrayabilmesiyle ölçülecek galiba. Yani sıradan, basit, kültürsüz, zayıf bir insan; bazı çok önemli, çok kıymetli şeylerin değerini anlayamayabilir.

Yolda gördüğü bir taşa bir tekme vurabilir. Ama o arkeolojik bakımdan milyarlar değerindedir, mesela. Veya bir kitabeyi kazıyabilir, sökebilir, tahrip edebilir. Duvarına koyabilir. Ama o milyarlar değerinde bir şeyi tahrip ediyordur. Bilmiyor. Yani taş sanıyor onu. Bir kitabı leblebi koymak için külah yapabilir. Ama o kitap dünyada bir tanedir, üniktir. Kıymetini bilmez. Yani gerçek kıymeti bilmek; bir ihtisas işi, bir seviye işi ve bir kalite işidir.

Şimdi Allah'a hamd ü senalar ediyorum, şükrediyorum. Grubumuza mensup kardeşlerimiz, yaşlılar, gençler; galiba yüzde itibariyle çok genç bir grubuz. Yani yaşlılık oranı itibariyle ölçülürse, yaşa göre tasnif yapılırsa

çok dinamik, çok genç grubuz. Başkalarının fark edemediği çok büyük değerleri fark ediyor gruplarımız. Yani ben şahsen açılış konuşmamda da söyledim, yanlış da anlaşılmış. Ben hanım efendilere iletişim konusunu seçin, demedim. Ve doğrusu, iletişim konusu gibi çok yüksek bir konunun, yüksek bir idealin onlar tarafından seçilmesi sırf kendilerine ait bir şereftir. O bakımdan da ayrıca tebrik ederim.

Şimdiye kadarki klasik İslâm'a hizmet anlayışı, cihat anlayışında hacı babaların, hacı dedelerin cami yaptırma faaliyetleri vardır. Caminin yanına minare yaptırma faaliyeti vardır. Şadırvan yaptırma faaliyeti vardır. Başkasını anlatamazsınız.

### **a. İslami Hizmette, Cihatta İletişimi**

Yine bizim çok sevgili bir kardeşimiz var İstanbul'da. Selimiye Kışlası kadar Kur'an kursu binası yaptırdı. Onda birini kullanamıyor. Onun yanına bir Kur'an kursu binası yapmaya daha başlamış. İstiyoruz ki kolej yapın. Anlayamıyor. Ben anlamam onu, diyor. Hakikaten de anlamaz. Kur'an kursu çalışması yapıyor. Eh, Allah ecrini, sevabını versin.

Ama yani kocaman diye bir çuval patatesi mi alırsınız?

Yoksa küçücük bir pırlanta taşını mı alırsınız?

Küçücük bir pırlanta taşı, bir yüzüğün zümrüt taşı veya yakut taşı elbette kaç çuval, kaç kamyon, kaç tarla, kaç bahçe patatesten daha üstündür. Bunu anlayabilmek önemli.

İslâmî hizmette, cihatta iletişimi seçtikleri için ve iletişimin kıymetini anladıkları için organizatörlere hakikaten nişan vermek lazım, rütbe vermek lazım. Allah o manevi rütbeleri kendilerine ihsan etsin.

Konuşmacılar da o kadar güzel, çeşitli yönleriyle, iletişimi o kadar çeşitli yönleriyle bize tanıttılar ki [iletişimin] bu kadar çok renkli, bu kadar çok cepheli pırlanta taşı gibi bu kadar düzeyli bir varlık olduğunu da herkes belki anlayamazdı bu kadar geniş boyutlarıyla. Ancak burada bazı kimseler tanımış olabilir. Yayınlanırsa belki yayınlardan anlayabilir.

Yani soyut, güzel kıymetleri, kavramları anlayabilmek yüksek bir kalite alameti. Allah

hepinizden razı olsun. Kalitenizi daha da yükseltsin. İki cihanda aziz eylesin.

İletişimin prodüktiviteyle ilgisi dolayısıyla...

Prodüktivite de; bakın Tiger'ı anlattı Kemal kardeşimiz, o güzel üslubuyla. Yani yorgunluğumuzu dinlendirici şeyiyle. Yani adam geliyor, bir işçinin arkasında birazcık bir bakmasıyla, bir buluşuyla verimi yüzde yüz arttırıyor. İkinci bir buluşuyla yüzde 400'e çıkıyor. Bir buluşuyla şu kadara çıkıyor. Yani önemli şeyler.

## **b. Amaç İletişim Konusuyla Cihattaki Verimliliği Yükseltmek**

Biz de iletişim konusuyla cihattaki verimliliğimizi çok yüksek düzeylere çıkartmak istiyoruz. Yani onun için bu işin içindeyiz. Ama bu iletişim sözü biraz böyle ş harfi fazla olduğundan sürtüşmeli, tırmalayıcı filan bir söz. Bunun mahiyetini herkes kavrayamıyor.

Biraz da soğuk. Soğuk olduğu için de müşteri de bulamazdı belki. Muazzez Abacı; stadyumları doldururken, stadyumlar dar gelirken buna belki küçücük bir seminer salonu üniversitede, bile dolmayabilirdi. Müşteri

gelmeyebilirdi. Ama biz bakıyoruz, maşallah koca salon dolmuş. Bu da müslümanların Türkiye’de gerçek hizmet araçlarını kavradığını gösteriyor gibime geliyor. O bakımdan sevindirici bir gösterge olsa gerek. Allah razı olsun.

Gerçekte bir kişi de olsaydı bizim derdimizi iletebileceğimiz, iletişim yapabileceğimiz ve meramımızı aşılatabileceğimiz kimse, ona da razıydık. Çünkü geçmiş peygamberlerin hayatlarını kitaplar yazıyorlar. Bazılarının bir ümmeti olmuş. Ümmeti bir kişiden ibaret olmuş. Bazılarının üç beş kişi. Bazılarının on kişi, on beş kişi. Bazılarının mesajı da, iletişim olmamış anlaşılammış.

Mesela Musa *aleyhisselam* kavmini firavundan kurtarmış; Allah’ın varlığını, birliğini anlayamamışlar. Bileziklerini hediye etmişler, buzağı heykeli yapmışlar tapınmak için. Bu kadar anlayışsızlık, bu kadar iletişimden kopukluk, peygamber Musa *aleyhisselam*’ın zihniyetiyle ümmet arasında bu kadar terslik çok enteresan, ibretli bir şey. Anlayamamışlar.

### c. Muazzam Bir İletişim Faciası var

Hız. İsa *aleyhisselam*'ın ümmeti de Hız. İsa'yı anlayamamış. Çok muazzam bir iletişim bozukluğu, faciası var ortada. Hız. İsa'yı rab edinmişler.

﴿أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّيَ الْهَيْنِ مِنْ دُونِ

اللَّهِ﴾

*E ente kulte li'n-nâsi'ttehezûnî ve üm-miye ilâheyni min dûnillâhi.*<sup>1</sup>

“Sen mi söyledin ya İsa, bu insanlara beni ve anamı tanrı edinin diye?”

Hayır. O söylemedi.

Peki, bu nereden çıkmış?

Korkunç bir iletişim bozukluğu, faciası. Milyarları cehenneme sürüklüyor. Bakın, ne kadar önemli bir olay ki milyarlar dindar olmak adına, Allah'a hizmet etmek adına, Allaha inanmak adına müşrik oluyor.

<sup>1</sup> 5/Mâide, 116.

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ

مَرْيَمَ﴾

*Lekad kefera'Illezîne kâlû inne'llâhe hü-  
ve'l-mesîhu'bnü Meryeme.*<sup>2</sup>

Kâfir oluyor. Cehenneme gidecek. Ebedi cehenneme gidecek. O halde iletişimi bu Peygamber kıssalarından anlayabilirsiniz. Biz bir kişi de anlasaydı mesajı mutlu olacaktık; ama böyle salon dolusu insanlar iletişimin mânasını anlayınca gerçekten tarifsiz mutlu olduk.

Ama paramız yok diyorlar, bizim şirketin ilgilileri. Hepsinde parantezin dışına alınacak müşterek olan söz; paramız yok. Yani parantezin içinde hepsinin söyledikleri ayrı. Para eksik.

O da olur. Yani onu bulmak da belki bir hünerdir. O da bir başarı şeyidir. Onu da bulacağız. Çünkü ben hayatımda şahidim ki Allah Teâlâ hazretleri neyi istediysen vermiştir. Hepsini vermiştir. Çünkü;

---

<sup>2</sup> 5/Mâide, 17; 72.



## ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾

*Ve kâle Rabbükümü'd'ûnî estecib leküm.*<sup>3</sup>

“Dua edin, istediğınızı vereceğim.” diye vaadi vardır. Vaadinden hulku yoktur. Biz televizyon da kuracağız. Dünyanın medyasına da hâkim olacağız. Allah’ın varlığını, birliğini de bayrağını da dünyanın her yerine dikeceğiz, inşallah. Ümidimiz odur. Duamız odur çünkü. Allah da duaları kabul edicidir.

Ben açılışta siyah bir elbise giymiştim. Şimdide beyaz bir elbise giydim, hatırdaki kalın diye. Soyut şeyler anlaşılmaz, somut yani müşahhas şeyler anlaşılır diye söylüyorum. Kapkara düşüncelerle, üzüntülerle gelmiştim diyelim. Ak pak ümitlerle aranızdan ayrılıyorum.

Bir de koca koca yükleri, kendi zihinceğizimde, kalpceğizimde taşıırken o yüklerin bir kısmını da başka taşıyacak insanlara da aktarmış olduğumdan, yüklerim de hafiflemiş olduğundan bir kuş gibiyim. Allah hepinizden

---

<sup>3</sup> 40/Mü'min, 60.

razı olsun. Allah da size rızasını kazanacak en güzel çalışmaları yapmayı nasip etsin.

Yani şahsen kendinizin imkânı olmasa bile isterseniz, dilerseniz, dua ederseniz sizde olmayan şeyi de bulursunuz. Bu hizmetlere katkıda bulunursunuz.

Bu hizmetler, bu sayılan hizmetler, tabii iletişim yönünden biz bu şirketleri karşımıza koyduk. Yani bizim amacımız şu ki biz şu hizmetleri yapmak istiyoruz; bilin. Yani sizinle bizim aramızda iletişim kopukluğu olmasın. Hizmetler şunlardır, bilin demiş oluyoruz.

Ve biz bu hizmet gruplarını, çeşitlerini, sektörlerini icatlarla ortaya koyduk. Yani buluşlarla ortaya koyduk. Herkes bilemiyor bunları. Bulamıyor. Herkes neyi yapacağını bilemiyor. Minarenin yanına bir minare daha koymasını biliyor. Ötekisini bilmiyor.

Onun için âcizane şu noktayı hatırlatmak istiyorum ki bunlar büyük buluşlardır. Cemiyeti kurtaracak buluşlardır. Bu gayeler güzel gayelerdir. Siz bu gayelere ortak olun, iştirak edin, yardım edin. Başka gaye aramak için zaman harcamayın.

*Men cerrabe'l-mücerreb hallet bihi'n-nedâme.* Yani denenmiş denemeye lüzum yok. İki kere ikinin dört ettiğini tekrar keşfetmeye lüzum yok. Amerika'yı tekrar bulmaya lüzum yoktur. Güzel faaliyetleri gördüğünüz zaman destekleyin. Mesafe alalım. Münakaşalarla zaman kaybetmeyelim. Tereddütlerle yarışta geri kalmayalım. Allahu Teâlâ hazretleri bizi dünyada da âhirette de yüz aklığınadır. Üstün başarıları ulaştırın. Dünyada da aziz ve galip ve bahtiyar eylesin. Âhirette de ebedi saadete nail eylesin.

Allah hepinizden razı olsun. Hepinize tariflere sığmayacak kadar teşekkürlerimi dualarımı arz ederim.

*es-Selâmü aleyküm ve rahmetullah.*

**Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN**

29 Rebîü'l-Evvel 1413 / 27.09.1992

**İstanbul**

[Bütün AİLE EĞİTİM KAMPİ KONUŞMALARINI'na PDF olarak ulaşmak için tıklayınız.](#)

