

Zikrullah Kaledir

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm

Bismillâhirrahmânirrahîm.

el-Hamdülillâhi Rabbi'l-âlemîn hamden kesîran tayyiben mübâreken fîhi alâ külli hâlin ve fî külli hîn. Ve's-salâtü ve's-selâmü alâ seyyidi'l-evvelîne ve'l-âhirîn Muhammedini'l-Mustafâ ve alâ âlihî ve sahibihî ve men tebi'ahû bi-ihsânin ilâ yevmi'l-cezâ.

a. Ümmetinden Bir Topluluk, Kıyamete Kadar Hakk Üzere Olacak

Emmâ ba'd:

Fe-kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:

Lâ tezâlü tâifetün min ümmetî yukâtilûne ale'l-hakkı zâhirîne ilâ yevmi'l-kıyâme.

Sadaka Resûlullah fî mâ kâl ev kemâ kâl.

Enes radiyallahu anh'ten bir rivayete göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki;

«لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ،
ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ، حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمْ
الْمَسِيحَ الدَّجَالَ. حم، د، ك، طب، عَنْ عِمْرَانَ.»

*Lâ tezâlû tâifetün min ümmetî yukâtilûne
ale'l-hakkı zâhirîne alâ men nâveehüm hattâ
yukâtile âhiruhümü'l-mesîha'd-deccâle.*

*Lâ tezâlû tâifetün min ümmetî yukâtilûne
ale'l-hakkı.* “Benim ümmetimden devirler de-
ğişsin, şartlar deęişsin, hâller deęişsin, ne
olursa olsun; daima bir topluluk hak üzere
mukâtele etmeye devam edecek.”

Bu rivayette başka bir ilave yok, bu kadar.
Başka rivayetler var, bu hadîs-i şerîfin çeşitli
rivayetleri var. “Hak üzere çarpışacaklar. Bun-
ların aleyhinde bulunanlar, bunlara yardım et-
meyenler bunlara zarar vermeyecekler.”
mânasına ilaveli başka hadîs-i şerîfler var.

Zâhirîne ilâ yevmi'l-kıyameh. “Galip olarak,
üstün gelmiş olarak kıyamete kadar ümmetim-
den bir grup insan mukâtele edecek, cihad
edecek, savaşıacak.”

Bu hususta başka rivayetler:

Lâ tezâlû tâifetün min ümmetî kâimetün bi-emrillah. “Ümmetimden bir topluluk, bir kısmı Allah’ın emrini yerine getirmekte çalışıcı olacaklar. Allah’ın emri üzere olacaklar.” *Lâ yedurruhüm men hazelehüm.* “Onları yardımsız bırakan, terk edenler onlara bir zarar veremeyecek.” *Ve lâ men hâlefehüm.* “Muhalefet edenler de zarar veremeyecek.” *Hattâ ye’tiye emrullah ve hüm zâhirûne ale’n-nâs.* “Allah’ın emri gelinceye kadar, Allah’ın emri kıyamet kopuncaya kadar.” *Ve hüm zâhirûne ale’n-nâs.* “Sonuç itibariyle insanlara galip olacaklar.” İkinci rivayet budur.

Üçüncü bir rivayet var. İmam Ahmed b. Hanbel, Buhârî, Müslim’de olan, Muaviye *radiyallahu anh*’ten rivayet:

Lâ tezâlû tâifetün min ümmetî yukâtilûne ale’l-hakkı zâhirîne alâ men nâvâhüm hattâ yukâtile âhiruhümü’l-mesîhe’d-deccal. “Ümmetimden bir topluluk, bir kısmı Hak üzere cihada devam edecek.” *Zâhirîne alâ men nâvâhüm.* “Kendilerine muhalefet eden, düşmanlık edenlere galip gelerek çarpışırlar.” *Hattâ yukâtile âhiruhümü’l-mesîhe’d-deccal.* “Bu silsileden, böyle devam eden bu mübarek

insanlardan en sonuncuları da Deccal'la çarpışacak, onu da yenecekler.”

Bir başka rivayet aynı konudadır, bunları hep beraber bilelim de aşağı yukarı mâna anlaşıl-sın:

«لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ، لَا يَضُرُّهُمْ
خُدْلَانٌ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ. ه، ط،
خط، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ.»

Lâ tezâlû tâifetün min ümmetî mansûrîne lâ yedurruhüm huzlânü men hazelehüm hattâ tekûme's-sâatü.

Lâ tezâlû taifetün min ümmetî mansûrîn. “Ümmetimden bir topluluk bir kısmı Allah'ın nusretine mazhar olarak, muzaffer olarak da-ima bulunacaklar.” *Lâ yedurru hizlânü men hazelehüm.* Onları terk edenlerin, yardımsız, imdatsız bırakanların imdat etmemeleri on-lara zarar vermeyecek.” *Hattâ tekûme's-sâ'ah.* “Kıyamet kopuncaya kadar!”

Demek ki muhtelif rivayetleri okudum ki bu okuduğum hadîs-i şerîf iyice açıklansın. Her zamanda, her devirde ve bizim devrimizde de -tabii biz de bir devirde yaşıyoruz- hak üzere

bulunan, hak için mücadele eden, hak için çarpışan, savaşı, dine güzel hizmet eden makbul insanlar olacak. Her devirde, kıyamet kopuncaya kadar, en sonuncuları Deccal'le mücadele edinceye kadar!

Benim duam, temennim; Allah bizi onlardan eylesin, onların dışından etmesin. Allah'ın nusretine mazhar, Allah'ın yardımına mazhar, Allah'ın sevdiği, Peygamber Efendimiz'in metthettiği kısımdan olalım. Allah bizi ve çoluk çocuğumuzu, evlatlarımızı, akrabamızı, sevdiklerimizi, arkadaşlarımızı bu taifeden eylesin. Bunun dışında etmesin.

b. Para İnsanı Şaşırtır

Dünya tatlıdır. Çok tatlıdır, çok keyiflidir. Para insanı şaşırtır. Zenginlik insanı şaşırtır. Para oldu mu hep para kazanmak istiyoruz ya! Para para para! İşimiz gücümüz para! Para oldu mu ekseriyetle insanlar ekseriyetle keyif tarafına kayarlar.

﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّأهُ اسْتَغْنَىٰ﴾

*Kellâ inne'l-insâne le-yatğâ en-ra'âhü'stağnâ.*¹

İnsan kendisinin zengin olduğunu gördü mü para cepte rahat durmaz, çimdikler insanı. İğneler, dürtükler. İlle kaldırtır. Bir zevk, keyif tarafına götürür. Çünkü parası var. Parası olmayan yapamaz ama dindarlığından değil parası olmadığından yapmıyor. Keşke hepimiz çok iyi insan olsak da paramız da olsa imkânımız ayağımıza, önümüze kadar gelmiş bile olsa günaha “Hayır!” diyebilsek.

Ama çok kimse şu zalim nefsi yenemez. Bu zalim nefis bizim tahmin ettiğimizden çok çok daha kuvvetlidir. İnsana bir çalım atar, bir oyun yapar. Küt, sırtını yere yapıştırır. Hem de tepetaklak çevirir. Tuşa getirir. Zalim nefis; çok zalimdir o, çok inatçıdır.

Çok ısrarlıdır. Birazcık;

“Ya yapmasam, günah oluyor yahu, kendimi tutsam...” filan dersin de o bastırır. Hiç merhameti yoktur. Bastırır, o günahı yaptırtır. O

¹ 96/Alak, 6-7

günahı işlettirir. Rahipleri yoldan çıkarttırır, rahibeleri yoldan çıkarttırır. Allah korusun, Allah şaşırtmasın.

Gazetelerde okumuştum yıllar önce, hatırlıyorum: Caminin görevlisi Türkiye’de, bir kadınla bir kötü iş yapmaya camide kalkışıyor. Ne kadar büyük suç, ne kadar büyük şey! Camide, caminin anahtarı kendisinde ya, herkes gittikten sonra kimse kalmıyor ya orada; bir kötü kadınla kötü bir iş yapmaya kalkıyor.

Ama Allah da *Azîzü’n-züntikâm*, Allah *celle celâlüh* izzetlidir ve intikam sahibidir. Âyet-i kerimede;

﴿إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ﴾

*Innâ mine’l-mücrimîne müntekımûne.*² “Ben azîmüşşân mücrimlerden intikam alırım.” buyuruyor. “Sen hem din adamısın hem de bu haltı hem de camide karıştırmaya kalkıyorsun!” Şimdi bu herifi cezalandıracak ya; kadının yanında ustura varmış, ustura. Berberin cart cart keskin bileyip bileyip de [kullandığı]

² 32/Secde, 22

ustura. O usturayı çıkartmış. İşte ona da onu yaptırtan yine şeytan ama Allah yaptırtıyor. Ötekisini cezalandıracak. Hart diye usturayla kesmiş mi! Gazeteler yazdı. Allah intikam sahibidir.

Allah kusurlarımızı affetsin. Bizi günahlara, haramlara bulaştırmayın. Allah'ın kahrından, gazabından korkmak lazım! Korkmak lazım!

c. Allah'ın Kahrından Gazabından Korkmak, Sakınmak Lazım

“Canım, korkuyla iş olur mu, korkutmakla iş olur mu?”

Bırak şu palavrayı sen, bırak şu palavrayı!

“Sevgi...”

Bırak şu uyuşturucu yumuşak lafları!

Allah'tan korkacak! *Havfullah*, Allah'tan korkmak. *Mehâfetullah*, Allah'tan korkmak. Takvâ, Allah'tan sakınmak. Cezasından, cehenneminden, gazabından, kahrından sakınmak; o olacak, o olmazsa olmaz.

Ama keşke insanlar Allah'ın kendisine yaptığı iyilikleri bilip de “Yâ Rabbi! Sen bana türlü nimetler verdin. Bu zenginliği de verdin, bu sağlığı da bu afiyeti de verdin. Ben sana günah işlemeye utanırım. Ben sana itaat edeceğim.”

diyebilse! “Seni seviyorum, ben senin için her şeyi terk ederim. Beni yaksalar, kül etseler, küllerimi havada savursalar bile ben seni isterim.” diyebilse insan da keşke şeytana uymayabilse! Keşke nefse kanmayabilse! Keşke şu fâni dünyanın aldatıcı oyunlarına gelmese, kanmasa keşke!

Ama bu aldatma teşkilatları da öyle kuvvetlidir ki! Boğaz’ın en güzel yerlerinde en güzel barlar, pavyonlar, gazinolar vardır. En havadar, en manzaralı yerlerde; en taze balıkları halis tereyağında kızartıp tatlı tatlı orada içebilirsin. Rakıyı çekebilirsin orada, denize doğru. “Ah anam, yandım anam...” filan diyerek içkiyi içebilirsin. Çünkü onun reklamı vardır. Sahneye dansöz çıkar. Şıkır şıkır şıkır şıkır oynar. Çünkü onun zevki, lezzeti vardır. Hâsılı insanların çoğu bu tuzaklara takılıyorlar. Çoğu takılıyorlar. Kur’ân-ı Kerîm;

﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾

*Ve mâ ekseru’n-nâsi ve lev haraste bi-mü’minîne.*³ “Ey Resûlüm! Mahzun olma! Ne

³ 12/Yûsuf, 103

kadar istesen arzulasan insanların çoğu yola gelecek değildir, inanacak değildir!” buyuyor.

Bizim bu söylenenlerden çıkartacağımız ders nedir?

Biz Allah'ın sevgili kullarını duyuyoruz biliyoruz. Allah yolunda yürümenin kıymetini biliyoruz. Allah yolunda yürüyecek birtakım insanların olduğunu da biliyoruz. Okuyoruz, dinliyoruz; Allah bizi onlardan etsin.

Sabredelim. Nefsimizi yenelim. Allah yendirsin, Allah yardım etsin. Şeytana aldanmayalım.

“Seni mel'un mendebur! Beni kandırmaya geldin ha, defol! *Eûzübillâhimineşşeytânirracîm. Bismillâhirrahmânirrahîm...*”

Şeytandan yakayı paçayı sıyrabilelim. Allah yardım etsin. Çünkü Allah'a tevekkül eden Allah'tan yardım isteyene Allah yardım edermiş. Candan istersen; “Yâ Rabbi! Sen beni koru!” dersin şeytan zarar veremezmiş. Yoksa şeytan yakalar insanı!

Kuzunun peşinden azgın kurt kovalasa ne olur? İşin sonu ne olur? Kuzuyu kurt kovalamaya başladı. İşin sonu ne olur? Şöyle olur mu? Kuzu bir

dönüyor geriye, kurda bir karşı çıkıyor. Bir tos atıyor bilmem ne yapıyor... Kurdu kaçirtıyor. Masal! Kurt kuzuyu çatır çutur yer. Hem arkasından daha hızlı koşar yetişir hem de çatır çutur yer. Nefis de şeytan da -şeytan insanın kurdudur- insanı yer. Çatır çatır yer. Nefis de sana yardım etmez de şeytana yardım eder. Nefis de şeytana yardım eder, şeytanın tarafını tutar, yardımsız kalıverirsin. Allah yardım ederse kurtulursun. Yoksa şeytanla nefis bir olup sana günahı işlettirir. Herkese bu oyunları yapabilir.

d. Şeytana ve Nefse Karşı Tedbirli Olmak Lazım

Ne yapacağız? Tedbir:

1.Abdestli gezeceksin!

“Hocam yahu, bize külfet yükleme!..”

Külfet değil kardeşim. İşte çalışan işçi iş esnasında başına başlık takmıyor mu? Emniyet tedbirleri almıyor mu? Aşağı düşmeyeyim diye kemeri bağlayıp kancayı, ipi oraya takmıyor mu? Bu onun gibi bir tedbir kardeşim. Abdestli gezeceksin. Abdestli gezene abdest zırh gibidir, mü'mini korur. Abdestli gezen kurtulur.

2.Allah'a yalvarıp tevekkül edeceksin!

“Yâ Rabbi! Ben zayıfım. Şeytan beni yenebilir. Sen beni korursan korursun. Sana tevekkül ediyorum!” diyeceksin. Allah’a tevekkül edeceksin.

3.Günaha yaklaşmayacaksın!

Âyette ve bazı hadîs-i şerîflerde Allahu Teâlâ hazretleri mesela buyuruyor ki;

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى﴾

*Ve lâ takrabu’z-zinâ.*⁴ “Zinaya yaklaşmayın!”
Ve la teznû. “Zina yapmayın, zina etmeyin!” demiyor. Burada bir incelik var.

“Zinaya yaklaşmayın!” ne demek?

Zinaya götürecek şeylerden kaçınmak!

Zinaya götürecek şeylerden kaçınmak nedir?

1.Tesettür!

“Canım, benim hürriyetimi ne tahdit ediyorsun? Ben bu sıcakta senin istediğin gibi kapanamam. Örtünemem. Üf! Patlarım, çatlarım...”

⁴ 17/İsrâ, 32

Örtün! Alimallah elime sopayı alırsam seni benzetirim! Döndüre döndüre evire çevire döverim. Örtün bakalım... Fırsat vermeyecek. Örtünme olacak.

2.Haremlik selamlık olacak!

Tesettür olacak! Tesettürü millet giyinmek sanıyor. Tesettür; “erkeğin kadına görünmemesi, kadının erkeğe görünmemesi” demek. Peygamber Efendimiz’in mübarek zevcesi Âişe anamız -bakın çok dikkatli takip edin- diyor ki; “Medine’ye geldiğimiz zaman Medine’nin havası ashâba dokundu. Hepsi hastalandılar. Hepsi humma ateşli hastalığa düştüler. Avlulara serildiler. Gölgesine vs. bir yerlere serildiler, kendilerinden geçtiler. Sayıklamaya başladılar.”

Dikkat edin! Şimdi önemli cümle geldi:

“Biz o zaman tesettürle henüz emrolunmamıştık. Avluya çıktım. Babamın yanına gittim. Baktım babam sayıklıyor. Şiirler okuyor. ‘Mekke’den bizi zorla çıkartan müşriklerin Allah cezasını versin...’ filan, öyle diyor. Ama kendinden geçmiş, sayıklar gibi. Bilâl-i Habeşî’nin yanına gittim. O da öyle söylüyor...”

Kendi fikrimi ispatlamak için bunu söylüyorum, burada önemli olan nokta ne?

“O zaman henüz tesettürle emrolunmamıştık. Avluya çıktım!” diyor.

Âişe anamız örtüsüz mü çıktı dışarıya? Çıkar mı? Çıkmaz. “O zaman tesettürle emrolunmamıştık. Avluya çıktım.” demesi; “O zaman haremlik selamlık Peygamber Efendimiz’in hanımlarının perde arkasından konuşması, konuştuğu kimseye görünmemesi vs. âyeti inmemiştir.” demek. Yoksa yine giyimli ama çıkmayacak!

Yani tesettür dediğimiz şey iki kademededir:

1. Erkeğin kadının yanına gelmemesi! Birbirine mahrem olmayanlar gelmeyecek, bir arada bulunmayacak. Bir odada hiç bulunmayacak. Hele bir odada hiç bulunmayacak.

“Efendim şu odada ben yengemle beraber çalışıyorum...”

Hayır. Yengeyle de olmaz. Çünkü Peygamber Efendimiz dedi ki;

E ra'eyte in kâne eh.

“Beraber oturduğu kimse kocasının kardeşi olsa kocasının kardeşi felakettir!” dedi. Çünkü bir yanlış iş yaparlarsa o zaman ne kadar fena

olur diye kadın erkekle bir arada oturmaya-
cak. Kadınların odası ayrı olacak, erkeklerin
odası ayrı olacak. Aynı yerde çalışmayacak.
Kapalı bir odada [bulunmayacak].

Şimdi bunu banda alıyoruz, dinleyenler oluyor,
[itiraz edenler] oluyor:

“Hocam, sen de yirminci yüzyılda amma dar
kafalısın!..”

Ben yirminci yüzyılda Ankara’da üniversitede
hocalık yaptım. Üniversitenin hâlini de biliyo-
rum. Ankara’nın hâlini de biliyorum, gençlerin
hâlini de toplumun hâlini de biliyorum.

Bizim fakültede, büroda çalışan kadınlardan
bir tanesi bir hocayla metres hayatı yaşıyordu.
Yani namuslu kadın değildi. Bir doçentle gay-
rimeşru yaşam içindeydi. Ötekiler de sağlam
pabuç değildi. Çünkü kendileri söylüyorlardı.
“Kocam beni dövdü dövdü de bu hâle düştüm.
İyi mi yaptı yani?..” diye kendisi bir kere bana
söyledi.

Olmuyor. Tesettür olacak. Yerler ayrılacak,
yollar ayrılacak.

2.Giyim olacak! Başka türlü olmaz, olmuyor.

“Yirminci yüzyılda mı?”

Yirminci yüzyıl İslâm yüzyılı değil! Müslümanlara göre yaşam tarzı ayarlanmış toplum değil! Neye göre ayarlanmış?

Şeytana göre ayarlanmış toplum! Plajlar giyimler kuşamlar... İşte kardeşim dükkânının yanında kadın kıyafetleri satan dükkân! Git, önünden geçmeye utanırsın, kıyafete bakmaya bile utanırsın! O kıyafet değil ki!..

Mesela plajlar, sinemalar, tiyatrolar, çarşılar, pazarlar... Ben çok kimse bilirim; “Hadi Kızılay’a piyasaya göz banyosu yapmaya gidelim.” diyen! Hem de mesleğini söylesem şaşarsınız: Üniversitede Tasavvuf kürsüsünde doçent! Ama içki de içer, metres hayatı da yaşar! “Hadi gidelim de biraz karı kız seyredelim, gezip de göz banyosu yapacağız!..” diye [söyleyenleri] bilirim.

Hâsılı tesettür olacak, sakınma olacak, ayırma olacak! Her türlü tedbir alınacak! Yoksa bu zalim nefis bir, insanı kışkırtır. İki, şeytan kurt gibi kuzuyu yer.

Dünya?

e. Dünya / Çevre Çok Bozuk, Allah'a Sığınacağız

Zaten görüyorsunuz, dünya da çevre de çok bozuk! İnsanları içkiye alıştıyor, hapa alıştı-
rıyor, ota alıştıyor... Son derece bozuk! Onun
için Allah'a sığınacağız.

Başka?

Camiye sığınacağız. Cami kaledir. Camiye ge-
len kurtulur. Camiye gelmeyen ayağı kaymaya
başladı demek. Bir kardeşiniz camiye gelmeyi
seyrekleştirdiği zaman hemen gidin; aman
ayağı kaymasın, uçuruma kayar. Çok dikkat
edeceksiniz. Camiler kaledir.

“Hocam her zaman camiye gelemiyoruz. Şimdi
benim işyerim 30 km uzakta...”

Cami kaledir, bir. Kur’ân-ı Kerîm kaledir, iki.
Kur’ân-ı Kerîm okuyan da korunur.

“Onu da her zaman yanımda taşıyamıyorum,
zaten Kur’an bilgim de az...”

Tamam, o da doğru!

Zikrullah kaledir, üç!

İşte bu, hepimizi koruyacak kaledir. Çarşıya
pazara girerken bile Peygamber Efendimiz zik-
rede ede girmeyi tavsiye ediyor. “Çünkü çarşı
pazar şeytanın çok dolaştığı yerdir.” diyor.

Hele seni yer. Sen daha iyi biliyorsun. Görüyorsun belki de, kuyruklu boynuzlu şeytanların kaynadığı yerdir. “Oraya zikrederek Allah’a sığınarak tesbih çeke çeke girin! Çünkü orada yalan yere yeminler edilir. Tartılarda ölçülerde hileler yapılır. Müşteriler aldatılır...” diyor Peygamber Efendimiz.

Onların devrinde çarşı pazara erkek giderdi. Alışverişi erkek yapardı da bunlar olurdu umumiyetle. Şimdi bu devirde bir de kadınların piyasaya çıkması meselesi var.

Muhterem kardeşlerim!

Hatta Mekke-i Mükerrerememiz’de ve Medine-i Münevveremiz’de maalesef namazdan çıkıyorsunuz. Çarşıdan geçerken oturduğunuz yere giderken bakıyorsunuz. O pırıl pırıl ışıltılı dükkânlarda o mücevherât filan satan dükkânlarda kadınlar girmiş, alışveriş yapacağım diye kolunu sıyırmış, yüzüğü takıyor: “Yakıştı mı?..” vs.

Ben senin maksadının ne olduğunu çok iyi anlıyorum. Dünyanın her yerinde nefis var. Mekke’ye gitse de! Dünyanın her yerinde şeytan var. Camide namaz kılarken bile gelip sana

kaç rekât kıldığını şaşkırtan kim? Şeytan! Geliyor, vesvese veriyor. “Üç kıldın, iki kıldın... Olmadı, hadi baştan!” Bir daha başlarsın, yine şaşkırtır. Bir daha başlarsın, yine şaşkırtır. Namazda insanla oynar, bir şey yapar, abdesti kaçtı sanır.

Birisi abdest alıyor. Bitirdiği sırada bir daha abdest alıyor, bir daha abdest alıyor... Peygamber Efendimiz;

“Ne oluyor?” diyor.

“Abdestim kaçtı gibi geliveriyor bana.”

O “kaçtı gibi” duygusunu vermek için özel bir şeytan varmış. Kıl çekermiş. Orasını kıpırdatmış.

“Galiba abdestim kaçtı.”

Kaçmadı. Ama işte üzecek ya, namaz kılanın aklını çecelecek ya; aklına getirir: “Hanım ne tavsiye etmişti? Yarın ne iş yapacaktım? Namaza girdiği zaman öküzün samanını koydun mu? Tarladan bilmem neyi getirdin mi?..” ne kadar dünya işi varsa hepsi aklına gelir. Köylünün de aklına gelir şehirlinin de aklına gelir. Hocanın da aklına gelir cemaatin de aklına gelir. Büyüğün de aklına gelir küçüğün de aklına gelir. Allah korsun.

Zikrullahâ sarılırsak kurtuluruz!

Neden?

f. Zikrullahâ Sarılırsak Kurtuluruz

Allah Kur'ân-ı Kerîm'de;

﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾

*Fe'zkrûnî ezkürküm*⁵ “Siz beni zikrederseniz ben de sizi zikrederim.” buyuruyor.

Onun için zikirli olacağız. Dükkânda kalbinden; dudağın kıpırdayınca “Bu adam deli mi?” derler. “Ali Baba'ya bir şey mi oldu? Üşüttü mü?” derler. İçinden; en iyisi bu dudağı kıpırdatmamak. Allah'la beraber, zikrullahla beraber insan o zaman korunur.

Abdestli gezeceksiniz. Zikir üzere olacaksınız. Allah'a çok sığınacaksınız. Hiç kendinize güvenmeyeceksiniz. Neme lazım diyeceksiniz. Tedbirli olacaksınız. Yanaşmayacaksınız. Yanaştığın zaman çeker.

⁵ 2/Bakara, 152

Wollongong'un ötesinde Kiama diye bir yer vardı. Deniz bir oyuk açmış. Yukarıya doğru sular minareden yüksek fışkırıyor. Dalga bir aşağıdan tazyik yapıp bastırıldığı zaman, püfff diye orada kaya oyulmuş; yüzyıllardan beri. İşte oraya herkes seyre gidiyor. Oranın bir adı var. Seyyahlar, meraklılar herkes gidiyor. Kalabalık bir yer. Etrafında deliğin yakınına parmaklıklar koymuşlar. Ama parmaklıktan ötede daha kayalar filan var. Delik daha ilerde ama parmaklıklar koymuşlar.

Neden?

İki tane Pakistanlı veya Hindistanlı biraz yakına gitmiş. Yukarıya doğru püfff diye suyu püskürttüğü zaman bir de geriye doğru geri alması oluyor galiba. Bu ikisini bir çekmiş; hadi aşağıda! Bulamazsın zaten aşağı gittiğin zaman kayalara çarpıp oradan seni dalgalar, akıntı alıyor götürüyor! Dibi görünmüyor zaten. Deliğin yanına yaklaştın mı hüp çekilirsin. Kim ister kayalarda parçalanıp düşüp de ölmeyi? İstemez ama tedbirsizlik yaptı.

Onun için günaha yaklaşmayacak, günahlı yere yaklaşmayacak. Günahlı yerden uzak duracak.

Başka çaremiz yok. Allah bizi korusun diye yalvarıp yakaracağız.

Allah korusun. Sevdiği kul eylesin. Şu hadislerde adı geçen daima Hak yolda çalışan kullardan, o kısımdan eylesin bizi. Malıyla canıyla, aklıyla fikriyle, gönlüyle hep İslâm için çalışan kısım varmış ya; bizi de oraya Cenâb-ı Hak ilhak eyleyiversin.

el-Fâtiha!

Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN

[Bütün GURBET SOHBETLERİ'ne PDF olarak ulaşmak için tıklayınız.](#)



SERVER
Kürsü